



Bilden är från 2018... några av Finnjolleseglarna på Hönö. Fr. v. Peter Bernstein, Per Kollberg och Åke Brolin.
Foto: Torsten Jarnstam

Intervju med Åke Brolin – april 2022

Åke är en av Finnjolleseglarna på Hönö

Hej Åke - vill börja med att hälsa dig välkommen till Svenska Finnjolleförbundet!

Åke svarar: Tack för det. Jag tycker att jag blivit mycket väl mottagen i Finnjollegruppen. Både här på Hönö och i övriga Sverige. Det känns stort och hedrande att bli intervjuad för Finnjolleförbundets hemsida.

Kan du lite kortfattat berätta om Åke Brolin!

Jag, Åke Brolin är född i Gamlesta'n i Göteborg 10 december 1947. En arbetarstadsdel där de flesta arbetade på SKF. "Kulan" arbetade jag de första 10 åren som snickare. De sista 40 åren, arbetade jag som hamnarbetare i Göteborgs hamn. Jag är ogift med 2 barn.

När började du med segling och vad var det för sorts båt du började segla?

Började i en seglarskola 1960 i Hjuvik i en båt som hette combi-jolle "Peanut" den var bakad i plywood och hade blått segel. Den såg ut som skalet runt en jordnöt. På vintern 1960-61 hade vi tillgång till en lokal på Götaverken i Göteborg, som vi skulle bygga egna optimister. Där hade vi en lärare som hjälpte oss, det funkade bra och båtarna blev klara till sommaren 1961. Tror att byggsatserna kom från Marstrand, komplett med ett rött Marinex segel kostnad 419,50 kronor. Har kvar kvittona.



Åke Brolin "in action" i sin Devoti Classic.

Foto: Tonny Nyrén

Vilka övriga segelbåtar har du seglat?

Började med optimist sedan OK-jolle, hade 2 stycken, seglade OK-jolle till 1968. Då blev det kölbåt, en B 22:a Räknade alla ägda båtar och landade på 26 st. Idag har jag "finne" SWE 724, Jolly-Scott 340, Cumulus 524.

Fick tag på en gammal OK-jolle under ett träd på Hjuvik, som jag renoverade, Träffade Per Kollberg, som redan då seglade Finnjolle tillsammans med Peter Bernstein. Detta var 2016, då seglade jag min OK-jolle.

Hur kom det sig att du började segla Finnjolle?

Per åkte iväg för att kika på en lite nyare finne då åker jag med, Per visste inte hur han skulle göra med båtköpet han hade ju redan en, vi beslöt att jag köpte hans gamla så var affärerna i hamn, så började min Finn-karriär.

Det är en fantastisk båt att segla, även om den inte alltid gör som man vill, men där finns det intressanta. De flesta av oss, är väl mogna "gentlemen", som träffas och "tjötar" och seglar och dricker kaffe och "tjötar" och seglar igen.

Vad är det som gör att du tycker om att segla Finnjolle?

Vi är ett verkligen ett härligt gäng. Trevliga och fina kamrater, som träffas och förgyller varandras tillvaro. Vi har lyckats över förväntan, att få många att segla Finnjolle. Vi har jobbat målmedvetet.

Vi har sökt upp folk, som vi vet seglat jolle i sin ungdom. Dessa har vi erbjudit att komma ner till klubben och låna våra Finnjollar. Detta för att de ska få uppleva känslan igen. Känslan när man seglar jolle. Idag har vi 15 aktiva. Tror inte vi "nå't taket" ännu.

Den 21-22 maj arrangeras Vår-regattan på Hönö, vad betyder det för De Tio Öarnas Segelsällskap att ni får arrangera en Sverige Cup-regatta för Finnjolle?

Vår-regattan på Hönö betyder säkert mer än vi förstår, Vi kommer på kartan vilket vi ser som en stor framgång för klubben, vilket vi hoppas kan medföra ett ökat intresse för våra ungdomar, som får sin utbildning genom klubbens försorg.

Till sist vill jag tacka vår klubb XSS/De Tio Öarnas Segelsällskap, som varit lyhörda och hjälpt oss i vår strävan att öka intresset för Finnjollesegling.

XSS har köpt en Finnjolle, som används som utlånings-båt. En stor eloge till De Tio Öarnas Segelsällskap, som hjälpt oss att bli många Finnjolleseglare på Hönö.



Åke Brolin "plåtad" som ägare av Finnjollen på bilden, som togs i samband med Sola Cup-regattan i Karlstad 2019. Bilden visar S 698 – den Vanguard som Ingvar Bengtsson seglade under många år och som han blev bronsmedaljör på Finn Gold Cup 1985 i Marstrand. Foto: Torsten Jarnstam



Svenska Finnjolleförbundet

Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling – ge bra service till medlemmarna och på olika sätt arbeta för "att öka bredden". Den sociala gemenskapen och bra tävlingar, är viktig för att få fler att segla Finnjolle, som har varit Olympisk enmansjolle i 70 år, 1952 – 2022.



Åke seglar den Pata Finnjolle han ägde något år.



Åke – ett stort tack, för att jag fick intervju dig!

Jag tycker att det ni gjort och gör på Hönö, är beundransvärt och ett bra exempel på vad "ett gäng seglingsintresserade gubbar", kan åstadkomma. Det här arbetssättet, borde inspirera uppbyggnaden av fler Finnjolle-"fleet" runt om i vårt avlånga land. Att träffas och trivas tillsammans, visar att det går att göra något bra för svensk Finnjollesegling. Som ordförande för Svenska Finnjolleförbundet, gläds jag åt Finnjollegänget på Hönö, som jag med lätthet ger fem stjärnor av fem möjliga stjärnor till det härliga Finnjollegänget på Hönö/Öckerö... Segla ut och se glad ut!

Intervjuade gjorde Torsten Jarnstam för Svenska Finnjolleförbundet/april 2022