

Sid. 1/2

Det är dags för Torsten Jarnstam att "kliva åt sidan"!

Vid årsmötet 2024, fredag 23 augusti – lämnar jag efter 16 år mina styrelseuppdrag i Svenska Finnjolleförbundet.

Har under sammanlagt 14 år (1986 - 88, 2009 - 2013 och 2014 - 2022) varit ordförande och 2 år (2022 - 2024) som ledamot / redaktör. Ett ideellt arbete med syfte att utveckla svensk Finnjollesegling. Som varit mycket givande, då jag sedan mina tonår hemma i Uppsala, känner stort engagemang för Finnjollen, som konstruerades 1949 av Uppsalaseglaren Rickard Sarby (1912 - 1977).

Rickard var en av mina läromästare när jag som 10-åring 1956 på Ekoln började segla Piggjolle och 1961 som 15-åring började segla Finnjolle.

Lite historik; Finnjollen var Olympisk enmansjolle vid 18 Olympiska spel, från 1952 i Helsingfors till 2021 i Enoshima, Japan.

Ps. Men att segla Finnjolle, det kommer jag att fortsätta att göra, så länge jag orkar och har möjlighet.

I mars 2024 fyller jag 79 år och det känns naturligt och rätt i tiden, att avveckla mitt uppdrag inom Svenska Finnjolleförbundets styrelse, för att kunna ägna mer tid med mina barnbarn Iris och Måns.

Mitt författarskap får också en större möjlighet att utvecklas. Förhoppningsvis så att jag får fler böcker utgivna.

Efter 23 augusti, är jag inte helt utan ideella uppdrag. Jag är sedan 2022 ordförande för Svenska Seglarförbundets Valnämnd och det kan jag tänka mig att fortsätta med ytterligare några år. Väljs på ett år i taget och är nu vald till våren 2025. Det är ett mycket intressant, roligt och berikande uppdrag, som givit mig många kontakter med seglare runt om i vårt avlånga land.



Bild med mig i Piggjollen - fotograf okänd.



Bild med mig i Finnjollen, Finn World Masters i Skovshoved, Danmark 2019. Foto: Robert Deaves.

Karlstad 20 augusti 2024
Finnjollehälsningar
Torsten Jarnstam